



Salomo vraagt om wijsheid, Govert Flinck, 1658
Koninklijk Paleis, Amsterdam

Nieuwsbrief Johanneskerk
(externe versie)
24 januari 2025

Bezinning

Wee! Wee! Wee degenen die op aarde wonen...! (Openbaring van Johannes 8:13).

Het woord 'apokalyptisch' hoor je zo vaak tegenwoordig, dat ik de Apokalyps, het laatste bijbelboek, maar weer eens ter hand nam. Een lastig boek. Altijd waren er mensen die zeiden: nú gebeurt wat daar geschreven staat! En ze hadden gelijk, want dit boek is actueel in alle tijden. Alleen als ze er concrete voorspellingen in meenden te lezen, dan ging het mis. In de tachtiger jaren was er in de VS een groep christenen die in dit bijbelboek had gelezen dat een atoomoorlog aanstaande was. Ronald Reagan was hier nauw bij betrokken, én hij had als president zijn vinger op de atoomknop! Zou hij misschien degene zijn door wie....? Bloedlink, zulke theologie.

'Apokalyps' betekent 'onthulling'. Het moment waarop de sluier van de bruid werd afgenomen heette 'apokalyps'. Dat was geen einde natuurlijk, maar een nieuw begin voor bruid en bruidegom. De laatste bladzijden van Openbaring gaan over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ook een nieuw begin dus. En daarmee sluit dit boek aan bij de hoofdlijn van heel de bijbelse boodschap. Vanaf de schepping tot het Paas-en Pinksterevangelie wordt ons verteld dat God een nieuw begin schenkt, altijd.

Johannes is een profeet, in de traditie van de oudtestamentische profeten. Een profeet ziet met zijn ene oog alles zoals het is, met het andere ziet hij hoe het door God bedoeld is. Dat geeft natuurlijk kortsluiting in de hersenen. Profeten zijn dan ook vaak gekwelde mensen. Johannes wordt bestookt door de meest gruwelijke en de meest troostende beelden. Hij leeft in een heftige tijd, waarin romeinse keizers als tirannen te keer gaan. Zijn boek is dan ook zwaar politiek geladen. Maar ook zwaar religieus geladen. Narigheid gaat gepaard met het 'aanbidden van kwade machten'. Beesten, worden die genoemd, en draken. Hoe halen mensen het in hun hoofd om die te aanbidden! Ik kan het niet helpen om dat als zeer actueel te ervaren, evenals veel rampen die genoemd worden. Een kleine opsomming: pandemie, oorlog, hongersnood, op een vierde deel van de aarde dood en verderf gezaaid, een derde deel van de bomen afgebrand, een derde deel van de zeedieren gestorven... (hoe actueel wilt u het hebben?).

Bezinning



Maar wat mij deze keer het meeste trof is de tekst die boven dit stukje staat. Het is een adelaar, die van hoog uit de hemel, waar hij alles overziet, 'wee, wee, wee' roept over ons. Dat is geen vervloeking, de klank van het woord verradt de betekenis: 'oeai' staat er. Spreek het eens een paar keer uit, maak de klinkers lang. Het is het geluid van een intense huilbui! Waarom wordt hier zo gehuild? 'Want dadelijk klinken de bazuinen van de engelen die nog niet geblazen hebben.'

Vreemd. Als we dit lezen is er al een heleboel gebeurd in de apokalyps. Maar gehuild wordt er hier om wat nog gáát gebeuren, om wat nog in de fase van dreiging zit (hoe actueel wilt u het hebben?).

Maar wat helpt het om te huilen?

Huilen hoort bij verliezen. Deze week kregen we een nieuwe president in Amerika. Zij motto is: winnen. Maar verliezers kondigen zich al aan: de natuur, het klimaat, mensenrechten... Hoe kunnen wij opkomen voor die verliezers? Dat is voor ieder anders, maar het begint altijd met verdriet, denk ik. Wie dat overslaat kan zomaar fanatiek worden, of depressief, of onverschillig. In dit kleine beeldverhaal wordt om ons gehuild, 'uit den hoge'. Het nieuwe begin is dus al begonnen... De adelaar ging ons voor. Oeoeoeaaiaai.

Aan het eind van de apokalyps worden alle tranen van de ogen gewist. Ook dát is dus 'apokalyptisch'!

Dio Soeteman

afbeelding:

*De bazijn van de vierde engel, Giusto de' Manabuoi
fresco battistero kathedraal Padua*

Diaconie

Collecten

1e collecte

zondag 26 januari:

Protestantse kerk: Jonge Generaties: Interactieve bijbelspellen voor jongeren

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden.

2e collecte

zondag 26 januari:

Timon

In afwijking van de gebruikelijke 2e collecte is aanstaande zondag in de dienst met de maaltijd van de Heer deze collecte voor Timon:

Timon, opgericht door de diaconieën uit de regio Utrechtse Heuvelrug, biedt al meer dan 30 jaar professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast worden jongeren en jongvolwassenen verbonden met 'het gewone leven'. Timon biedt ook pleegzorg aan kinderen en jongeren tussen de 0 en 21 jaar. Vanuit een pleeggezin wordt, waar mogelijk, gewerkt aan terugkeer naar huis.

Motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon telt ruim 200 vrijwilligers die goede buur, gastgezin of maatje zijn. De forse problematiek van de jongeren maakt dat goede toerusting en coaching van de vrijwilligers essentieel is. Vrijwilligers mogen absoluut geen verlengde arm van de hulpverlening zijn. Bijdragen van de diaconieën zijn bestemd voor toerusting en coaching van de vrijwilligers.

Diaconie

zondag 2 februari

1e collecte

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Ethiopië: Aanpassen aan klimaatverandering

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee.

2e Collecte 2025

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

In Noord-Ghana is het te droog om het hele jaar van de eigen oogst te leven. Gelukkig gedijen sheabomen goed in dit gebied. Deze bomen voorkomen erosie en leveren kostbare vruchten: de sheanoten. Die zijn een bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Ze rapen de noten van mei tot augustus als er op het land weinig werk is. Als ze de noten lang koken, komt de olie vrij waar ze sheaboter van maken. Die gebruiken ze om te bakken, maar ook voor lichaamsverzorging. De traditionele manier van rapen en verwerken is tijdrovend. Veel vrouwen verkopen hun producten aan tussenhandelaren als de prijs laag is door het hoge aanbod.

Sinds de landbouworganisatie van de Ghanese kerk vrouwen traint en begeleidt, zijn sheanoten een stuk winstgevender geworden. Er worden centra opgezet waar de vrouwen de noten goed kunnen bewaren en machinaal kunnen verwerken tot boter. Dat scheelt veel werk. De vrouwen gaan samenwerken in coöperaties en leren beter onderhandelen. Na een aantal jaren training lukt het steeds meer groepen hun sheanoten rechtstreeks te verkopen aan commerciële bedrijven. De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voeden en ze verdienen genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen

Diaconie

Opbrengst collecten

We zijn weer blij met uw bijdragen voor de diverse diaconale collecten in de maanden okt 2024/ dec 2024.

Op zondag 6 okt was de collecte voor KIA Israël zondag, de opbrengst was € 129,--.

Op zondag 13 okt was de collecte voor Exodus, de opbrengst was € 274,90.

Op zondag 20 okt was de collecte voor Giro 555 Nepal, de opbrengst was € 130,70.

Op zondag 27 okt was de collecte voor het noodfonds Leersum Amerongen, we mochten € 445,10 ontvangen.

Op zondag 3 nov was de collecte voor KIA Ghana, we mochten € 138,80 ontvangen.

Op zondag 10 nov, was de collecte voor KIA Bolivia, het bracht € 150,10 op.

Op zondag 17 nov was de collecte voor Schuldhulpmaatje, de opbrengst was € 166,55.

Op zondag 24 nov werd gecollecteerd voor PKN Pastoraat, de opbrengst was € 134,65.

Op zondag 1 dec was de collecte voor KIA Moldavië, de opbrengst was € 176,00.

Op zondag 8 dec collecteerden we voor KIA Ghana de opbrengst was € 113,00.

Op zondag 15 dec was de collecte voor KIA Palestina, de opbrengst was € 162,65.

Op zondag 22 dec was de collecte voor PKN Jongeren, we mochten € 134,15 ontvangen.

Op 25 dec (Kerst) werd gecollecteerd voor Kinderen in de Knel, de opbrengst was € 214,72.

Op zondag 29 dec was de collecte voor Vluchtelingenhulp UHR we mochten € 90,30 ontvangen

Er kwamen ook giften binnen: Timon € 100,00, Voedselbank € 20,00.

Het halfjaarproject "Burgerinitiatief Nederland" is vanaf 1 juli gestart, we mochten aan het eind van het jaar het mooie bedrag van € 2.667,88 overmaken. Hiermee is dit project afgesloten.

Alle gevers hartelijk dank!!

Nico de Jong

Diaconie

Diaconie

Van de Diaconie

VVB 2024

We zijn drukdoende om de jaarrekening 2024 op te maken voor de Diaconie. Wat opvalt is, dat voor het jaar 2024 in totaal € 18.817, -- aan vrijwillige bijdragen is toegezegd. In de loop van het jaar is hiervan € 16.334, -- ontvangen. Waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Blijft echter over, een bedrag van € 2.483,00 wat is toegezegd, maar nog niet ontvangen is. Het kan verschillende redenen hebben dat de toezegging geen gestand kon worden gedaan. B.v. verhuizen, overlijden, verminderd inkomen of gewoon vergeten.

Mocht u n.a.v. het bovenstaande alsnog uw toezegging willen overmaken, dan is het rekeningnummer van de Diaconie: 85 RABO 03 73 70 93 58 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Leersum, onder vermelding van VVB 2024.

Nico de Jong

Engelenpost

Ook deze keer heeft de diaconie van de Johanneskerk in samenwerking met de Andries Geloofsgemeenschap gedurende de adventsweken de Engelenactie georganiseerd.

Het geven van aandacht via "Engelen" aan anderen d.m.v. kleine attenties, kaarten en/of andere verrassingen.

Uit de vele reacties blijkt telkens weer, dat deze aandacht heel erg wordt gewaardeerd.

Wat kan een kleine blijk van belangstelling de harten doen verwarmen!

Daarom onze dank aan alle Kerstengelen, die hebben meegewerkt.

Heel veel dank dat jullie "Engel" wilden zijn!

Met Engelengroet,

Lieneke Overweel en Tom van Kooten, Johanneskerk

Carien Rockx, Sint Andries Geloofsgemeenschap



Ontmoeten en Verdiepen

Dinsdag 28 januari 2025 **Hoe nieuw is het nieuwe antisemitisme?**

Antisemitisme vult opnieuw de voorpagina's van onze kranten en tv-rubrieken. Daarbij duikt ook regelmatig het begrip 'nieuw antisemitisme' op. Wat is dat precies? In hoeverre is er sprake van een nieuwe vorm van Jodenhaat in onze samenleving?

In deze lezing gaat Bart Wallet, hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de UvA, op zoek naar de achtergronden en bronnen van het hedendaagse antisemitisme.

Datum dinsdag 28 januari 2025
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Koningshof Doorn
Entree Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)



Dinsdag 4 februari 2025 **Engelen: boodschappers uit hogere sferen**

In alle eeuwen hebben mensen zich beschermende geesten en boodschappers uit hogere sferen voorgesteld, de zogenaamde engelen. Kunstenaars, componisten en schrijvers lieten zich door deze 'goede machten' inspireren.

Rens Bijma (musicoloog) en Kees Bregman (theoloog) presenteren een muziekavond rond het thema 'Engelen'. Hun verhaal met muziek begint bij Bijbelse voorstellingen van engelen, vooral beschermengelen en aartsengelen.



Ontmoeten en Verdiepen

Ze bespreken de kosmische opvatting van negen engelenkoren uit de late middeleeuwen en moderne gedachten over engelen aan de hand van Paul Klee's engeltekeningen.

De muziek varieert van de elfde tot de eenentwintigste eeuw, met werken van Hildegard von Bingen, Händel, Mendelssohn, Fauré, Rachmaninoff, en Abba.

Datum *dinsdag 4 februari 2025*

Tijd *20.00 - 21.45 uur*

Locatie *Koningshof Doorn*

Entree *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*

Dinsdag 18 februari 2025 Leonard Cohen

Een meditatieve bijeenkomst over het leven en de liederen van Leonard Cohen (1934-2016). Deze dichter en zanger heeft prachtige liederen gemaakt die je ziel raken. Thema's als liefde en eenzaamheid, licht en donker, verlangen en religie worden op poëtische wijze bezongen. Bekende liederen zijn 'Suzanne' en 'Halleluiah'. Frank Kazenbroot laat zeven liederen horen en vertelt daarover op inspirerende wijze. Hij is geestelijk verzorger in een ziekenhuis en schreef het boek: "Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen", waarin hij veertig vensters opent die licht werpen op de spirituele en religieuze kracht van de poëzie van Leonard Cohen.



Datum: *dinsdag 18 februari*

Tijd: *20.00 uur*

Locatie: *Koningshof Doorn*

Entree: *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*

Namens de commissie O&V,

Teun Monster

Kunst in de Johanneskerk

Tussen Hemel en Aarde

Van 29 januari tot en met 30 maart 2025 is er een nieuwe expositie van KiJK - Kunst in de Johanneskerk: Installatiekunst van Li Hulst.

De expositie is speciaal geopend op:

-dinsdagmorgen 4 februari (tijdens de koffieochtend)

-woensdag 12, 26 februari en 12 en 26 maart (tijdens het 'Ommetje Leersum) van 10.30 - 12.00 uur.

Op deze openingen is de kunstenares Li Hulst aanwezig om toelichting over haar werk te geven.

-Ook op zondagen na de kerkdienst en op andere momenten als de kerk open is, kan deze kunst bekeken worden.

Li Hulst vertelt over het ontstaan van haar kunstwerk:

" Experimenteren met allerlei recycle materialen en technieken, anders dan de je vertrouwde materialen en technieken is in. Uit je comfort-zone is het motto. Experimenteren maakt je vindingrijk. Je horizon verruimt zich, misschien verdwijnt hij ook wel een beetje, "Waar gaat dit heen"?

Onder invloed van mijn "textiele werkvorm" vriendinnen ben ik gaan punniken, ja echt met dat paddenstoeltje uit mijn jeugd wel met een heel mooi linnen garen, wat een uitstraling.

Toch voldeed het niet binnen het idee van een recycle club, op zoek dus naar recycle materiaal. Ik heb het materiaal gevonden verpakkingsslierten. Opeens waren er overal verpakkingsslierten. Fietstassen vol slierten schooierde ik bij elkaar. Ook mijn vrienden kwamen aan met allerlei kleuren en vormen plastic slierten. Ik ben hiermee gaan punniken.

De eerste serie: Voor mij waren dit schimmige lange slungelachtige figuren (Pilala's) een soort "Witte Wieven" maar dan niet wit, uitrijzend boven een sompig moeras.

Ik wilde de eerste serie weer klaarmaken om te exposeren en tot mijn verdriet waren delen verpulverd. Niet al het gebruikte materiaal bleek echt plastic, ze waren onherstelbaar. Ik ben toen een tweede serie begonnen.

Kunst in de Johanneskerk

De cilindrische vorm is heel sterk, hij is overzichtelijk, waardoor details duidelijk spreken. De vormen lijken te zijn gegroeid dit ontstaat door de afwisseling van smallere en iets wijdere, grovere en gladdere ringen met grotere en kleinere steken. Ook door de vervorming die ontstaat door afwisselend gebruik van hardere en zachtere draden is er een duidelijke associatie met de natuur.

Het thema van Feest van de Geest 2024 heeft mij geïnspireerd om verder te gaan. Voor de Maartenskerk te Doorn ontwierp ik een installatie in de vorm van een gotische boog, met als thema "Tussen hemel en aarde." Onderin aardkleuren dan een serie groei en bloei en bovenin kleuren van de lucht: wolken, zonsopgangen en ijle tinten.

Voor de Johanneskerk ben ik op zoek naar een andere vorm voor de installatie van "Tussen hemel en aarde".



Liturgiecommissie

Enkel liturgische aanpassingen in de eredienst

De kerkenraad heeft op 13 januari j.l. besloten enkele adviezen vanuit de cie. Eredienst over te nemen. Het gaat om de volgende aanpassingen:

1. In principe is er alleen kindernevendienst als onze eigen predikant voorgaat. Het aansteken van het lichtje in het lantaarntje wordt alleen aangestoken en door de kinderen meegenomen als er Kindernevendienst is. Bij afwezigheid van de knd gebeurt dat niet meer. Die gewoonte stamt immers nog uit de corona-tijd toen alles digitaal moest. Gelukkig is die tijd voorbij.

Het zingen van het kinderlied (LB 285) is gekoppeld aan het aansteken van het lichtje en doen we vanaf nu dus alleen als er kindernevendienst is. Dat lied kan eventueel ook worden vervangen door een lied naar keuze van de voorganger of kindernevendienstleiding.

2. Na een afkondiging van overlijden van een gemeentelid door de voorganger of ouderling van dienst houden we een kort moment van stilte. Daarna zingen we het lied Niemand leeft voor zichzelf (LB 961). Tijdens het zingen steekt de ouderling of diaken een kaars aan in de Gedachtenishoek. Dit ritueel gebeurt alleen bij een overlijdensbericht van een gemeentelid van de Johanneskerk.

Epko Smit

Penningmeester gezocht m/v

Vacature penningmeester.

Onze penningmeester Meindert Kooistra gaat rond de zomer naar Groningen verhuizen. Dit betekent dat er een vacature van penningmeester ontstaat. De functie van penningmeester is een belangrijke functie binnen onze Johanneskerkgemeente. De penningmeester houdt zich bezig met alle financiële zaken van de kerk en is als kerkrentmeester medeverantwoordelijk voor het (financieel) beheer van de kerk.

De penningmeester is een spin in het web binnen de gemeente.

Wie wil deze taak op zich nemen? Heb je vragen of heb je belangstelling neem dan a.u.b. contact met mij op.

Johan Doornenbal
Voorzitter kerkrentmeesters

Groene - Kerk - Rentmeesters



Om ons als Groene kerk bij de les te houden, rouleert er een groen stokje/potloodje binnen onze Johanneskerk. Na de pastoraat-groep, de diaconie en de commissie eredienst is het nu de beurt aan de kerkrentmeesters om het groene karakter van onze gemeente vorm te geven.

Groen en duurzaam is al een paar jaar een bepalende doelstelling voor / randvoorwaarde bij het handelen van de kerkrentmeesters. Het groene denken en doen zit diep in onze haarvaten.

College van Kerkrentmeesters

Een overzicht van de afgelopen 2 jaar: we hebben ons kerkgebouw geïsoleerd; de gevels, het dak waar mogelijk, nieuw verbeterd dubbel glas. Er zijn zonnepanelen aangebracht. Bij de herinrichting was duurzaamheid een doelstelling. Zo hebben we het hout van de banken hergebruikt voor kasten, de omranding van het liturgisch centrum en langs de wanden. De Johanneshof is aangelegd, waarmee we de biodiversiteit bevorderen en door de variatie van veelal inheemse beplanting ook plaats willen bieden aan vogels en insecten. Het regenwater is afgekoppeld van het riool, waardoor vele duizenden liters regenwater in de aangelegde wadi's worden opgevangen en in de bodem van de Heuvelrug zakken.

Ook de pastorie is dit jaar verduurzaamd (tot energieklasse A++); er is vloerisolatie en gevelisolatie aangebracht, nieuw dubbel glas. De gevels zijn opnieuw gevoegd en gecoat om beter bestand te zijn tegen vocht. Er is een nieuwe CV en warmtepomp geïnstalleerd en het aantal zonnepanelen is uitgebreid...

In de dagelijkse praktijk proberen we groen te handelen. We scheiden het afval en zijn heel bewust bezig met ons stookbeleid. De koster fietst bijna dagelijks naar de kerk om de CV uit of aan te zetten. In de consistorie hebben we een kwalitatief goede 2e-hands zitbank aangeschaft, in plaats van een nieuwe. We schenken in de zomer muntthee uit eigen tuin.

Ook de komende tijd zullen de kerkrentmeesters zoveel mogelijk groen blijven handelen. We gaan in de consistorie infrarood panelen aan brengen. Daarmee kunnen we deze ruimte elektrisch (ipv met gas) verwarmen, efficiënt, apart van de verwarming van de kerk..

We zijn rentmeester van deze aarde. Het is onze opdracht om verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Zo proberen we daar als kerkrentmeesters in bij te dragen.

Namens het College van kerkrentmeesters,
Johan Doornenbal

Bij de diensten

Koning Salomo

Van 26 januari tot en met 23 februari zullen we vijf zondagen lang de verhalen van koning Salomo lezen (te vinden in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 1 - 11). Salomo is de zoon van Bathseba en koning David en misschien wel de beste koning die Israël ooit heeft gehad. De naam Salomo betekent: Zijn vrede. In de Koran wordt Salomo/Solomon gespeld als Suleyman.

Salomo's rijkdom en wijsheid waren legendarisch. Zo zegt Jezus in de Bergrede: *'Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.'* (Mattheus 6)

De naam van Salomo staat ook onder het boek Prediker en het boek Wijsheid. Of hij die boeken ook zelf geschreven heeft is zeer twijfelachtig, u moet dat meer zien als eerbetoon of aanbeveling voor deze geschriften met levenswijsheid dan als een historisch feit. Hetzelfde geldt voor het boek Hooglied, het liefdeslied uit de Bijbel. In zijn onmetelijk paleis en in zijn onmetelijke rijkdom zou Salomo zich ruim 300 vrouwen hebben kunnen permitteren. Dus was de gedachte: als iemand iets zou mogen schrijven over de liefde, dan is hij het. Hij heeft ervaring. Met onze moderne opvattingen over 'liefde' is dit dan weer niet zo makkelijk te combineren. Tenslotte is Salomo als koning bekend geworden door het bouwen van de tempel van Jeruzalem. God, die sinds de uittocht uit Egypte met het volk meetrok in de Ark, zal vanaf nu een vaste plaats krijgen om te verblijven.

de Koningin van Seba Op 23 februari is het verhaal aan de beurt dat de even wijze en rijke koningin van Seba op bezoek komt bij Salomo. De traditie wil dat zij zwart was en afkomstig uit Ethiopië. Zo bijzonder daarom dat Gelet Wassie Berhanu, theologiestudent uit Ethiopië die dit jaar in Leersum de pastorie bewoont, deze zondag voor ons een lied zal zingen uit de Ethiopische kerk.

Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen

Salomo's minder goede kanten worden in de Bijbel zeker niet in de doofpot gestopt. Als zoveel grote leiders van vroeger en nu, is hij bezweken voor de verleidingen van macht en rijkdom. Hij verlaat de God van Israël en offert aan de goden van de volken. God velte uiteindelijk het oordeel over zijn koningschap en het rijk valt na zijn dood uiteen.

ds. Diederiek van Loo

Bij de diensten

Voorgangers de komende weken:

02/02: ds. Ans Pilkes
09/02: ds. Diederiek van Loo
16/02: Alain Verheij
23/02: ds. Diederiek van Loo
30/03: ds. Evelyn Noltus
06/04: ds. Diederiek van Loo

Autodienst

26/01: Derk Bretveld 0343-456703
02/02: Henk Steenwijk 06 46116298

Ga voor de liturgie naar <https://www.johanneskerkleersum.nl/liturgie>

Overige Informatie

Bankrekeningen

Diaconie (graag datum en doel vermelden):
NL85 RABO 0373 7093 58

College van Kerkrentmeesters Johanneskerk:
NL82 RABO 0373 7408 40

Website

Volg de actualiteit: www.johanneskerkleersum.nl

Stuur uw berichten voor de website naar:

webbeheerjohanneskerk@pknleersum.nl

Nieuwsbrief

Kopij graag voor donderdag 6 februari 12.00 uur sturen naar e-mail:

nieuwsbriefjohanneskerk@pknleersum.nl

Samensteller nieuwsbrief:

januari t/m maart 2025: **Hans Neecke**

april t/m juni 2025: **Teus Stahlie**